



*Kerstmis - een kind wijst ons de weg.  
De weg van mededogen en dienstbare  
liefde.  
Een weg naar een nieuwe wereld  
waar leven en toekomst is voor de  
meest weerlozen.*

(B.v.K)

*Tja,*

*Kerstmis, oudjaar, nieuwjaar: de gedachten en emoties gaan terug naar eind 2011. Op oudejaarsdag vertrok Hilde de wolken in, wij zwaaiden naar haar en weg was ze.*

*2012 begon heel speciaal met de massaal bezochte en schitterde afscheidsviering van Hilde.*

*24 maart begroeven we de urn met haar as.*

*2012: een jaar van het leren omgaan met het leven dat voor altijd anders zal zijn: Hilde in het hart, op foto's en in verhalen.*

*2012: we zochten een aangepaste weg, ieder op ons eigen manier.*

*2012: Lieke ging verhuizen, kwam 'between two jobs' en kreeg weer interessant werk; Merijn vond twee banen en een nieuw uitdaging in zijn voetbalwereld.*

*2012: Aloys zocht zijn weg in werk en hobby's.*

*2012: een jaar waarin we zoekend verder leefden.*

*2012: 'n jaar waarin velen ons nabij waren in gedachten, woorden en knuffels, al dan niet digitaal: dank!*

*2012: een jaar om nooit meer te vergeten.*

*En dan op weg naar 2013:*

*wat zal het ons en jullie brengen:*

*hopelijk veel geluk en aandacht van lieve mensen om je heen!*

*Wens jullie, mede namens de kids, een zalig Kerstmis en een gezegend en bovenal gelukkig en gezond 2013.*

Aloys

Heerlen, december 2012