

*En nog gebeurt het
dat een ster blijft stilstaan.
Licht wenkt
zet voeten en gedachten
in beweging.
Een handvol
wordt een zee van mensen
met dromen duizendvoudig.*

Kris Gelaude



Een jaar voorbij, bijna. De houten kerstboom is van zolder gehaald en volgehangen; de kaarsjes aangestoken. December, een maand van heel bijzondere herinneringen en emoties. En dan kijk ik op het jaar terug. Een werkjaar zoals zo velen, maar steeds met bijzondere unieke contacten; de blijvende veranderingen in de zorg. Een jaar met hobby's: de voetbalclub en ook weer een vleugje Exodus. Een jaar met de kinderen, hun leven verder van mij af en toch ook zo heel dichtbij. En een jaar samen met Mariëtte, waarbij een heel fijne vakantie in Zuid-Frankrijk een hoogtepunt was.

En het komend jaar? We zullen zien!

*Wens je, jullie
mooie kerstdagen
en veel geluk & gezondheid
in 2015 toe!*

Aloys