



Lumiere la Vie (ATD)

Zolang iemand de weg
naar een ander vindt
zal hoop opnieuw worden geboren.
Verrassend, onvoorspelbaar
als een kind. (B.v.K)

*De decembermaand: de maand die altijd in het teken zal blijven staan van het afscheid van en denken aan Hilde.
2013, een bijzonder jaar waarin ik -en ook de kinderen, ieder op zijn/haar wijze-, een weg moest zoeken; we ons opnieuw moesten gaan verhouden met ons leven; het jaar na het eerste jaar..... het ging met horten en stoten. Bij de een ging het makkelijker dan bij de ander.
2013, het jaar dat we veel mooi's zagen bij vrienden en ook verdriet.
2013, het jaar dat ik al weer 12,5 jaar bij de Cicerozorggroep werkte.
2013, het jaar dat de kinderen een surpriseparty voor me organiseerden..... Lief!
2013, dat afgesloten werd met de bijzonder Mandela-verering.
2013, een jaar dat ondanks alles aardig lijkt te eindigen.*

*En dan op weg naar 2014:
wat zal het ons en jullie brengen: hopelijk veel geluk, licht en aandacht van lieve mensen om je heen!*

Wens jullie een zalig Kerstmis en een gezegend en bovenal gelukkig en gezond 2014.

Aloys

Heerlen, 18 december 2013